

BRUSSELS MAG

NEDERLANDSTALIGE EDITIE



SYMBOL OF QUALITY
SYMBOL OF QUALITY
**BRUSSELS
EXCLUSIVE
LABELS**
Chambre du Haut Commerce
Kamer van Hoge Koophandel
SYMBOL OF QUALITY

HIJ KWAM IN 2005 VANUIT PARIJS NAAR BRUSSEL AFGEZAKT; TWEE JAAR LATER VOLGDE ZIJ. DATZELFDE JAAR NOG RICHTTEN ELISABETH EN ALAIN LEFEBVRE HUN MAGAZINE JULIETTE & VICTOR OP. HET FRANSE UITGEVERSDUO WAS METEEN WEG VAN BRUSSEL. BELANGRIJKSTE KWALITEITEN? EEN WERELDSTAD ÉN GOED GELEGEN.

Door **Aurélië Schoonjans**

November 2005, station Paris-Nord.

Alain Lefebvre stapt in de Thalys die hem in anderhalf uur naar Brussel-Zuid brengt. Die korte reistijd is meteen ook een van de belangrijkste redenen waarom de oprichter van Juliette & Victor, een van de populairste tijdschriften bij Franse expats, onze hoofdstad uitkoos als zijn nieuwe woonplaats. Nadat hij zijn persgroep (Côté Sud, Est, Ouest, Atmosphère, Stratégies ...) had verkocht, wilde Alain Lefebvre zijn horizon verruimen. Brussel, de multiculturele hoofdstad van Europa, was de ideale plek om de teller opnieuw op nul te zetten. In 2007 verliet ook zijn echtgenote en journaliste Elisabeth Lefebvre haar geboorteland en voegde zich bij haar man om mee te werken aan hun nieuwe project *Juliette & Victor*. De Lefebvres moesten zich wel wat aanpassen aan onze manier van leven. Ook al wordt in Brussel veel Frans gesproken, onze de geschiedenis, gewoonten en woordenschat zijn anders. Een echte Brusselaar word je niet zomaar! Dat is ook de bestaansreden van hun tijdschrift. In hun blad, beter bekend als *J&V*, geven ze een gebruiksaanwijzing, een decoder voor de Franse inwijkelingen in Brussel die maar al te vaak denken dat België Frankrijk in het klein is. Een goed idee dat aanslaat, want vier jaar later is het magazine een referentie geworden voor de 'Franse Belgen'. Beetje bij beetje en door hard te werken ontdekken ze de rijkdommen van Brussel. Een kleine stad die de voordelen biedt van een Europese grootstad, maar toch gezellig en gastvrij blijft. Wellicht is het die mengeling van kosmopolitische grandeur en traditionele waarden die hen naar Brussel heeft gelokt. Ook al laat de zon ons af en toe eens in de steek, deze expats hebben hun stek gevonden in hun herenhuis in de Kasteleinswijk. En ze zijn nog niet meteen van plan om te verhuizen.

Hun Brusselse adresjes

>> Waar eten? "Voor een gastronomisch etentje is *Sea Grill van Yves Maigne* (Wolvengracht 47) een must, maar ook *Orphyse Chaussette* (Charles Hanssensstraat 5) op de Zavel is een aanrader. Interessante restaurants in de Kasteleinswijk zijn *CO2 by Christian & Olivier* (Pagestraat 46) en *La Quincaillerie* (Pagestraat 45) er recht tegenover voor zijn lunch en warme ontbaal."

>> Waar moet je zijn voor zoete lekkernijen? "De gebakjes en het brood van *Le Saint-Aulaye* (Jean Chapeliéstraat 4) zijn heerlijk. Voor chocolade kun je terecht bij de Fransman *Patrick Roger* (Grote Zavel 43)."

>> Ontspannen en sporten? "Recent nog hebben we pilates ontdekt bij *Bodywork Studio* (Villalaan 32). We zijn lid van de sport- en wellnessclub *Aspria Wiltcher's Plein* (Louizalaan 71b). Voor ayurvedische verzorging en yogalesen gaan we richting centrum naar *Serendip Spa Yoga Store* (Stefaniaplein 18)."

>> Welk hotel raad je aan? "Rijkere vrienden adviseren we *Hotel Amigo* (Amigostraat 1) met zijn luxueuze kamers en uitstekend restaurant. Vrienden met een beperkter budget sturen we naar *Hotel Bloom. Design én fun* (Koningstraat 250)."

>> Waar ga je graag iets drinken? "In de *Archiduc* (Antoine Dansaertstraat 6) voor zijn jazzy sfeer, in de bar van de *Crystal Lounge van het Sofitel Louise* (Gulden Vlieslaan) of bij *Odette en Ville* (Kasteleinstraat 25) voor meetings met een zakenpartner."

>> Waar koop je je interieurstukken? "Bij *Flamant* (Grote Zavelplein 36), een winkel die zeer in de smaak valt bij de Fransen, maar ook bij *Dominique Rigo* (Stallestraat 210), *Instore* (Tenboschstraat 90) en bij *Aquamass* (Kersbeeklaan 280) voor zijn revolutionaire baden. Vernieuwende tapijten vind je bij *Didden & Co* (Blaesstraat 66-74)."

>> Waar ga je shoppen? Elisabeth: "Ik hou van de ontwerpen van *Natan* (Naamssestraat 78), *Essentiel* (Louizalaan 66) en *COS* (Louizalaan 32): origineel en onbekend in Frankrijk. Ik ben natuurlijk ook weg van de leren accessoires van *Delvaux* (Waterloolaan 27). Alain: "Ik blijf in Parijs mijn kledij kopen. In Brussel ga ik alleen naar *Crossword* (Louizalaan 79) en naar *De Greef* (Boterstraat 24-26) voor een horloge." ■